

Dagenda

Aforismen van slag

1. Iedereen heeft zoveel recht als hij macht heeft (Spinoza).
2. Godsdienst is specie voor een slecht staatsbestel (Schopenhauer).
3. Verboden te verbieden (Legrand).
4. Oorlog maakt van iedere moordenaar een held (vrij naar Erasmus).
5. Er is geen enkele oplossing omdat er geen probleem is (Duchamp).
6. Wat de staat geeft, heeft hij eerst genomen (volkswijsheid).
7. Schoonheid en verstand zijn slechts zelden verwant (volkswijsheid).
8. Waar regeert wordt, stapelt de ellende zich op.
9. Wie met de Paus slaapt, moet grote voeten hebben (Péret, Éluard).
10. Goede smaak is minstens zo vermoeiend als goed gezelschap (vrij naar Picabia).
11. Verlaat je nimmer op een zinkend schip.
12. Onsterfelijkheid: verveling zonder end.
13. Zon en dood kan men niet recht in de ogen kijken (La Rochefoucauld).
14. Iedereen klaagt over zijn geheugen niemand over zijn verstand (La Rochefoucauld).
15. Men beloont vaker de schijn van verdienste dan de verdienste zelf (La Rochefoucauld).
16. Elke creatieve is tevens een vernietigende daad (Bakoenin).
17. Speculatief denken: handel in effecten met intelligente koersschommelingen.
18. Het is weerzinwekkend om op zee van dorst om te komen (Nietzsche).
19. Ook het samenwonen is gecorrumpeerd door het huwelijk (Nietzsche).
20. Waanzin vormt bij het individu de uitzondering. Bij groepen, partijen, mensen en tijdvakken de regel (Nietzsche).
21. Uiteindelijk gaat om het verlangen, niet om het verlangde (Nietzsche).
22. Kleine dieven trakteert men op handboeien, grote op een gouden handdruk.
23. Indien loon naar werken? Dan ook werken naar loon!
24. Vrijhandelaren liggen beter in de markt dan vrijdenkers.
25. Het kraken van harde noten klinkt mij als muziek in de oren.
26. Geest denkt, geld wenkt.
27. Geld dat stom is, maakt recht wat krom is (Cats).
28. Waar geen wet is, is ook geen overtreding.
29. Zodra een wet is verzonnen wordt met bedrog begonnen (Italiaans spreekwoord).
30. Beter een gezonde ezel, dan een ziek paard (Oostenrijks spreekwoord).
31. Waar macht gaat voor recht, ben ik liever heer dan knecht.
31. Met een handvol macht komt men verder dan met een karrevracht vol recht.
33. Wanneer de macht zich laat gelden, gaat het recht op de loop.
34. Een theelepel vol daad heeft meer effect dan een container vol raad.
35. Scheiding is de ruggengraat van de koninklijke familie.
36. Een sociaaldemocraat steekt de neus in de lucht, de paus in de grond.
37. Roddelbaden zuigen de sjeu op zoals tissues de tranen.

38. Veerkrachtige mensen kunnen er hard aan trekken.
39. Elke rotsvaste overtuiging is een blok aan het been.
40. Al gaat de waarheid nog zo snel het spektakel achterhaalt haar wel.
41. Kunststromingen zijn vastgelopen in hun eigen verkoopkanalen.
42. Ten tijde van crises nemen de salarissen van de managers een kapitale vlucht.
43. Ook de beste wijn is enkel druivensap.
44. Een staatsman is een man op wie men geen staat kan maken (Boisson).
45. Wij draaien rond in de nacht en worden verteerd door het vuur (Debord).
46. Er zit meer wijsheid in het lichaam dan in de geest (vrij naar Nietzsche).
47. Oorlog is het enige spel waarbij beide partijen verliezen (Scott).
48. Musea zijn de begraafplaatsen van de kunst (Lamartine).
49. Het verstand heeft zijn redenen die het hart niet kent.
50. Veldhospitaal van de geest: eerste hulppost voor gehavende hersenen.
51. Alleen luiards voelen een permanente drang iets te doen (vrij naar Vauvenargues).
52. Utopieën zijn vaak te vroeg geboren waarheden.
53. Levende vissen zwemmen tegen de stroom in, dode drijven met de stroom mee.
54. De enige manier om de oorlogsindustrie te perfectioneren is haar af te schaffen (vrij naar Hugo).
55. Eigendom is diefstal (Proudhon).
56. Werken is misdaad (Schuurman).